



Gedenk in Uwe gebeden de Ziel
van Zaliger

FEDDE DE JONG

Weduwnaar van

CHRISTINA BRENNER

geboren te Baderadeel (Fr.) 31 Januari
1887, voorzien van de H.H. Sacramenten
de stervenden, overleden in het R.K.
Ziekenhuis te Enschede 15 April 1946 en
op Goeden Vrijdag 1946 begraven op het
R.K. Kerkhof te Losser.

Hij was een oprecht Christen, in wien
geen bedrog gevonden werd. Gelukkig
de dienaren, welke de Heer bij zijn komst
wakende vindt. Dat dan de Engelen hem
geleiden naar het Paradijs, dat de mar-
telaren hem bij zijn aankomst ontvangen
en brengen naar de H. Stad, het hemel-
sche Jerusalem.

Hij werd begraven evenals Christus op
Goeden Vrijdag. Moge hij Christus ook
volgen in Zijn heerlijkheid, waar hij zijne
dierbare echtgenoot moge wederzien, en
daar voor altijd met elkaar verbonden,
samen Gods eeuwige lof mogen zingen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

ONZE VADER — WEES GEGROET.

F. J. ter Schure, R.K. Koster Losser