



Een dierbare herinnering aan

**Gerardus Wilhelmus Cornelis Maria
(Gerard) de Jong**

Geboren op 3 juli 1927 in Tilburg.

Gerard was 40 jaar gehuwd met
Hendrina Longina Maria (Ine) Smit.

Op 1 december 1994 overleed hij in het
Medisch Spectrum Twente te Enschede.

We hebben hem op 6 december, na een
Eucharistieviering in de Maria Geboorte-
kerk te Losser, naar het Rooms
Katholieke kerkhof aldaar begeleid.

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
Je hebt het als een moedige man gedaan.*

*Niemand weet wat je hebt geleden,
Niemand weet wat je hebt doorstaan.*

Gerard groeide op in Tilburg in een groot
gezin. Hij kon terugzien op een gelukkige
jeugd. Door zijn huwelijk kwam hij in
Twente terecht, waar hij als Twentse
Brabander zijn draai had gevonden.
Vanuit zijn werk als installateur en zijn
bedrijf leerde hij veel mensen kennen.

Gerard was een goed vakman en had twee
rechter handen. Iedereen kon bij hem terecht
en nee zeggen kon hij niet.

Graag had hij mensen om zich heen. Daar-
bij was kaarten zijn grootste hobby, waar hij
veel plezier aan beleefde. Jareniang heeft hij
zich met veel enthousiasme ingezet voor de
kindercarnaval in Losser.

Op momenten vertelde Gerard graag zijn
verhalen, waarbij hij terug kon vallen op zijn
ijzersterke geheugen.

Pappa had reeds lange tijd te kampen met
een zwakke gezondheid, waarmee hij het
best moeilijk had. De laatste ziekte werd voor
Pappa erg zwaar, waarbij hij een naderend
afscheid accepteerde. In het geloof, van
waaruit hij leefde, vond hij kracht en steun.
We zullen hem blijven herinneren als
zorgzame man, goede vader en lieve opa.

Moge God hem nu opnemen in zijn Vrede en
Vreugde.

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven,
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en opa

Ine de Jong - Smit
kinderen en kleinkinderen