



Foto M. v. Bommel, Utrecht

Ter blijvende gedachtenis
aan het voor Land en Kerk
verheugende feit, dat

Johannes Kardinaal de Jong
Aartsbisschop van Utrecht
tot Prins van de Katholieke Kerk
werd verkozen, door ons aller
H. Vader Pius XII, Paus van Rome,
in het jaar waarin de wapens
werden gestreken en ons lieve
land verlost van felle
dwingelandij

★

God is mijn Herder, het ontbreekt mij
aan niets.
Hij leidt mij in het rechte spoor, om wille
van Zijn Naam.
Al moest ik door donkere krochten heen,
Ik was voor geen onheyl bevreesd.
Want Gij staat bij mij,
Uw staf en stok zijn mijn stut.
Gij bereidt mij een dis
Voor het oog van mijn vijand.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
En mijn beker vloeit over.

Voorspoed en zegen mogen u volgen
Uw leven lang.
In het huis van den Heer moget Gij wonen
In lengte van dagen. (naar Psalm 23)

Imprimatur: Dr J. Kroon S. J. Libr. Censor
Trajecti ad Mosam, 1 Maart 1946.

Joh. Roosenboom R. K. Uitgever, Heerlen