



Ter herinnering aan

RUUD VERBUNT-DE JONG

echtgenote van wijlen

Tony Verbunt

Zij werd geboren te Tilburg op 8 juni 1905 en
overleed aldaar op 5 mei 1994.

Ze was een zeer gelovige vrouw en leefde strikt volgens haar geloof.

Een goede huisvrouw was ze niet, maar ze was zeer gastvrij en slaagde erin een gezellige sfeer te scheppen.

Ze genoot van het leven en deed haar best anderen te helpen. Bij grote rampen bood ze haar diensten aan: voor de slachtoffers van de watersnoodramp van 1953, de Hongaarse vluchtelingen na de opstand van 1956 en de armen in Afrika heeft ze zich uitgesloofd.

Ze had een levendige geest en zat nog vol plannen, maar een steeds slechter wordende rug belette haar die uit te voeren.

Moge zij in God al haar wensen vervuld zien.