





*Dag lieve dappere vrouw
Dag lieve dappere mama
Dag lieve dappere oma
Wij houden van jou*

In dankbare en liefdevolle herinnering aan

Mini ter Mors-Jongman

echtgenote van Jan ter Mors

Mini werd op 18 februari 1953 geboren te Losser. Na een dapper en moedig gevecht overleed zij op 11 september 2010 te Losser.

Mini groeide op in Overdinkel. Op 17-jarige leeftijd ontmoette zij Jan. Zij huwden in 1973. Samen kregen zij twee dochters; Nicole en Sabine. Mini was een liefdevolle moeder die er altijd voor haar kinderen was.

Nadat zij 23 jaar met haar gezin in Overdinkel had gewoond, verhuisde zij in 2000 samen met Jan naar Losser. In 2001 werd zij oma van Nathan. Zij genoot van haar kleinzoon, die zij veel verwendde.

Mini was een sociale vrouw en kende veel mensen. Zij was actief bij de vrouwenvereniging, line-dancing en volgde de laatste jaren een cursus Engels. Hierbij was de lol en de gezelligheid voor haar het belangrijkste.

De persoon Mini was een begrip op haar

werk bij de Losserhof. Velen liepen regelmatig langs voor een praatje met "Mientje" van de supermarkt. Daarnaast had zij nog de vele vriendinnen waarmee zij regelmatig koffie ging drinken en andere leuke dingen ging doen.

Een andere passie was kaarten met haar gezin en vrienden. De gezelligheid stond voorop, maar er werd ook fanatiek gespeeld.

Ondanks dat zij vroeger verlegen was, heeft zij zich ontwikkeld tot een spontane vrouw die er was voor anderen, wat maakte dat velen haar in hun hart hebben gesloten.

Genieten van het leven vond zij belangrijk. Zo ook de vakanties. Zij heeft samen met Jan vele plekken op de wereld mogen zien en ontdekken. Vooral met de caravan was voor haar de ultieme ontspanning, dit met Jan en/of kinderen en kleinkind. Jammer genoeg was vorig jaar haar laatste vakantie met haar gezin. Daarna kreeg zij te horen ernstig ziek te zijn. Hierna volgde een zwaar, moeilijk en strijdbaar jaar. Zij heeft al haar kracht gegeven om zo lang mogelijk bij haar man en gezin te kunnen blijven.

Trots zijn wij op wie zij als vrouw, moeder en oma was en hoe zij tegen de ziekte heeft gestreden. Wij zijn dankbaar voor alle warmte en liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen.

Wij willen u bedanken voor alle steun en medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

Jan, Nicole, Sabine, Nathan en Goos