



*„Pijnlijke kuilen zitten in elke weg
waar wordt gefietst”.*

Dankbaar blijven wij denken aan

ADRIANUS HENRICUS JONKERS

echtgenoot van

Johanna Martina Schuurmans

Hij werd geboren op 25 oktober 1919 te Berkel-Enschot. Hij overleed plotseling op 22 maart 1994 te Udenhout. Op zaterdag 26 maart hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Udenhout.

In de voorbereidingen voor de overhuis naar jullie nieuwe huisje, is er helaas vroegtijdig een eind gekomen aan jouw leven. Dat je ons zo snel zou verlaten hadden wij niet verwacht.

Pa je was een vrolijke en levenslustige man. Samen met ons moeder ging je graag fietsen, kaarten of een eind wandelen. Wandelen echter ging de laatste tijd steeds moeilijker vanwege je „korte adem”. Zo ook ging je met ons moeder 's avonds naar jullie wekelijkse kaartavond.

Kaarten is een spel en je weet nooit of je het healt. Je weet nooit hoe het einde van het spel is. Is het ook zo niet met het leven? Is het zo ook niet met ons pa gegaan?

Rustig zat je ook afgelopen dinsdagavond aan tafel met de kaarten in je hand. Net van plan

een nieuw spel te beginnen. Maar plotseling viel je in diepe rust in de armen van ons moeder. We worden stil, we zijn bedroefd. We hebben nog vele onbeantwoorde vragen. Jammer van zo'n mooi leven. Een leven dat in het geheel gewijd was aan je vrouw, kinderen en kleinkinderen. Je hebt altijd zo hard voor ons gewerkt. Op de boerderij en later, vanwege je gezondheid, als boodschappenbezorger bij V&Gé. Zo stond je altijd voor iedereen klaar.

Je kon zo genieten van de dingen van alledag. Je vond het zo fijn als alle kinderen en kleinkinderen thuis kwamen. Altijd had je een woordje en een grapje klaar. Je humor, je lach en je wijze spreuken waren je grootste krecht.

Je was een echt buitenmens. Altijd bezig op het land of in de tuin. Je hield ontzettend veel van dieren, je kon er zo van genieten.

Je leven was gebouwd op een rotsvast geloof. Zo beleefde je het christen-zijn in het alledaagse leven en je hield je vast aan je overtuiging.

Pa, bedankt voor alles.

Opa, ook je kleinkinderen zullen je missen.

Je was een lieve opa.

Voor uw belangstelling, meelevens en steun bij het plotseling overlijden van mijn man, onze pa en lieve opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

J. M. Jonkers-Schuurmans
kinderen en kleinkinderen