



Dankbare herinnering aan

Frederick Wilhelm de Joode

(Willy)

echtgenoot van Ani Edi

Hij werd geboren te Semarang, Indonesië, op 16 september 1930. Hij overleed, geheel onverwacht, op 26 november 2001 in zijn woning te Lichtenvoorde. Hij is 71 jaar geworden.

Na de uitvaartdienst in de St. Bonifatiuskerk op 1 december hebben we hem te rusten gelegd op de r.-k. begraafplaats.

Thuis, in Semarang, waren ze met 4 kinderen. En, zoals gebruikelijk daar en toen, werd Willy naar een nederlands internaat gestuurd, waar hij een goede opleiding kreeg. Daarna kwam hij te werken in een tinfabriek, op de buitenlandse vaart en in een eigen zaak.

In september 1968 kwam Willy met Ani en de kinderen naar Nederland om een nieuw bestaan op te bouwen. De aankomst hier was letterlijk en figuurlijk koud en ze moesten helemaal op nieuw beginnen in Hengelo (Ov.) Maar als een goed electromonteur lukte het Willy zorg te dragen voor

zijn gezin van tien slotte 8 kinderen.

Hij was streng in de opvoeding, maar ook heel eerlijk. Na de verhuizing in 1978 naar Lichtenvoorde kon hij ook meer aan zijn hobbies doen: vissen en knutselen aan auto's en motoren.

Vijf jaar geleden kreeg Willy meer gezondheidsklachten, steeds meer moest hij "inleveren". Net of hij zijn onverwachte heen-gaan voorzag. Hij zinspeelde er meer dan eens op en raadde moeder aan zododig steun bij de kinderen te zoeken.

Dat werd dodelijke ernst, toen hij maandag-middag, na een ochtendwandeling met moeder, plotseling overleed. We hebben in hem een lieve man en zorgzame vader, opa en over-grootvader verloren. Moge God hem voor alles belonen.

ONZE VADER

WEES GEGROET

We danken u hartelijk voor uw medeleven bij vader 's ziekte en na zijn overlijden

Ani de Joode-Edi  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.