



In dankbare herinnering aan

## AB JOOSTENS

echtgenoot van FRIEDY PALM

Hij werd geboren op 30 mei 1922 te Lonneker en overleed plotseling, nog voorzien van de Zalving der zieken, op 21 december 1977 te Enschede. Tijdens een Eucharistieviering in de H. Michaëlkerk te Enschede hebben we van hem afscheid genomen op 23 december d.o.v., waarna we zijn lichaam te rusten hebben gelegd op het r. k. kerkhof aldaar.

---

Het is moeilijk om het te begrijpen en zwaar om het te aanvaarden, dat het leven van deze mens zo vroeg reeds werd beëindigd, zeker wanneer de dood onverwacht de mens in zijn slaap verrast.

Hij was een man, wiens leven niet zonder ziekte en pijn was, maar die toch gelukkig was met zijn gezin, voor wie hij hard werkte. We verliezen in hem een liefdevolle echtgenoot, een zorgzame vader, een diepgelovig mens.

Wij die achterblijven met vele vragen, waarop misschien geen antwoord is, mogen in hetzelfde geloof, waarin hij aan God heeft vastgehouden, uitspreken, dat zijn leven waardevol is geweest en dat God het naar zijn vele vruchten zal beoordelen.

Lieve vrouw en Albert-Jan, ik weet dat ik jullie te vroeg alleen heb moeten achterlaten, maar wees elkaar tot steun en houd elkaar vast, nu ik niet meer tastbaar bij jullie ben. Maar wees er ook van overtuigd, dat ik bij de hemelse Vader, waar ik nu het Kerstfeest mag vieren, jullie niet zal vergeten en jullie zal blijven steunen.

Heer, neem hem op in de vrede van Uw Vaderhuis en geef hem de eeuwige rust. Amen.

Voor uw blijk van deelneming betoond na het overlijden van onze lieve man en vader, zeggen wij u onze oprechte dank.

F. Th. Joostens-Palm  
Albert-Jan

Enschede, december 1977  
Elferinksweg 170