



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

## **Johan Herman Joostink**

49 jaar lang was hij gehuwd met

## **Geertruida Suzanna Molthof**

Hij werd op 24 april 1917 te Weerselo geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij van ons heengegaan op 5 juni 1993. Na de Eucharistieviering op 9 juni hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk van de H. Maria Geboorte in Losser.

Samen zijn wij aan het einde gekomen van een lange weg. Het laatste jaar werd getekend door zijn ziekte. Meer dan een jaar lang heeft hij alle aandacht moeten besteden aan zijn eigen gezondheid.

Dat is hem zeer zwaar gevallen omdat hij zo gewend was alle aandacht te besteden aan zijn gezin, aan zijn vrouw, de kinderen en hun gezinnen.

De leegte is niet onder woorden te brengen omdat hij zo'n grote rol speelde in ons midden. Hij was de spil van ons gezin, met hem was alles bespreekbaar. Hij was een grote persoonlijkheid, eerlijk, recht door zee en met grote wilskracht. Ook als vakman werd hij door iedereen gewaardeerd en dit is tot het laatste toe zo gebleven. Voor alles was hij een zorgzame echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader.

Nu wij afscheid moeten nemen, hopen wij dat zijn indrukwekkend voorbeeld ons altijd zal blijven inspireren.

Wij zullen hem daar altijd dankbaar voor blijven. Hij moge rusten in vrede.

Voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis, zijn wij U zeer dankbaar.

G. JOOSTINK-MOLTHOF  
Kinderen en kleinkinderen