



Ter dankbare herinnering aan

JOHAN JOP

weduwnaar van LEIDA TELGENKAMP

* 26 augustus 1904
te Zenderen

† 31 augustus 1993
te Hengelo Ov.

—

Vader heeft al op 5-jarige leeftijd kort achter elkaar zijn beide ouders verloren. Dit verlies heeft hij zijn hele leven meegedragen.

Hij heeft daardoor geen gemakkelijke jeugd gehad. Hij werd in verschillende pleeggezinnen ondergebracht.

Het heeft lang geduurd voor hij zijn broers en zusters weer terug zag.

In de oorlog werd hij te werk gesteld in Duitsland.

Toen hij na de oorlog in het huwelijk trad, brak er voor hem een wat rustiger tijd aan, omdat hij toen met moeder samen lief en leed kon delen.

Tot hun vreugde werden ze ook nog verblijd met de geboorte van een zoon.

Ruim 34 jaar leefden ze gelukkig met elkaar: vader deed zijn werk bij Stork en moeder deed thuis haar werk.

Bovendien zorgde vader voor het land en voor allerlei soorten dieren rondom het huis, vooral voor zijn honden.

Vader had graag mensen om zich heen en heeft altijd zijn optimisme bewaard, ook in de jarenlange ziekte van moeder. Hij was een dankbare mens.

Na het overlijden van moeder in 1981 ging het met hem ook bergafwaarts.

Eind 1982 nam hij zijn intrek in Huize Hooghagen, waar hij zich goed thuis voelde, met name ook doordat zijn zus Jansje ook daar kwam wonen. Ze waren altijd bij elkaar. Totdat zij in februari 1992 tot zijn grote verdriet overleed. Er kwam een grote leegte over hem heen.

Het laatste jaar ging zijn gezondheid snel achteruit, waarbij hij zijn goede humeur wist te behouden. Hij werd heel goed verzorgd in Huize Hooghagen.

De laatste maanden bracht hij door in het ziekenhuis. De levenskaars was volledig opgebrand. Rustig en in vrede is hij zo naar God gegaan, in Wie hij rotsvast geloofde.

Vader, bedankt voor alles. Rust in vrede.

Frans