

Gedenk in uw gebed  
**RICHARD CORNELIUS KÄLLER**

echtgenoot van

**Mathilda Gertrudis Hubertina Simons**

geboren te Leeuwarden, 13 december 1883, voorzien van de heilige sacramenten der zieken overleden te Haariem, 30 maart 1962 en 3 april d.a.v. begraven op het kerkhof St Jozef aldaar.

De dood kwam toch onverwacht, al liet hij zich langzaam duidelijker aankondigen. Het leven werd daarmee veranderd, niet weggenomen, omdat wij geloven in de verrezen Christus en overtuigd zijn van de vruchtbaarheid van zijn aardse leven in christelijke zin. Er zijn veel zaken geweest, die onder zijn stimulerende energieke leiding werden gegrondvest en tot bloei gebracht. Als het grote aantal waarachtige vrienden een goede maatstaf is voor een beleefd christelijk leven, dan is er geen twijfel aan de echtheid van het zijne; werkelijke vijanden heeft hij niet gekend, omdat zijn rechtvaardige goedheid in alles de boventoon voerde.

Zijn wel-verdiende rust na een leven vol materiële zorgen voor anderen werd gestoord door een wankele gezondheid. Zijn grootste handicap moet wel geweest zijn niet meer geestelijk en lichamelijk te kunnen presteren voor zijn eigen onmiddellijke omgeving wat hij vroeger voor anderen kon opbrengen.

De dood is voor hem ongetwijfeld een verlossing en bevrijding; voor hen die achterblijven een voorlopige scheidingsmuur. We weten ons met hem in Christus verbonden door het gebed en wij bidden met hem in Christus verenigd het eeuwig gastmaal te mogen nuttigen.

O. L. Vrouw van altyddurende bijstand, bid voor hem.