



In liefdevolle herinnering aan
Stefan Kárpáti

* 23 december 1929
† 10 januari 2014

De Laatste reis

Stefan Kárpáti werd als oudste zoon geboren in een houthakkersgezin op 23 december 1929 in Herend (Hongarije). Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader als oudste van 6 kinderen, een harde jeugd volgde.

Toen hij 26 was, werd hij door de opstand van 1956 gedwongen zijn familie en vaderland te verlaten. Eenmaal in Nederland aangekomen probeerde hij een nieuw leven op te bouwen als technisch tekenaar, iets waar hij voor opgeleid was in Hongarije.

Na een aantal jaren ontmoette hij Betsie Kortink, waar hij in 1964 mee trouwde. Dit huwelijk was niet altijd even makkelijk, mede door de ziekte van zijn vrouw en de zorg voor 4 jonge kinderen.

Nadat Betsie veel te vroeg overleed probeerde hij zo goed en zo kwaad als het ging de draad weer op te pakken en dit was voor hem en zijn kinderen niet altijd eenvoudig. Hij voelde zich vaak erg eenzaam.

Voor de laatste periode op 'Het Achtervoort' heeft hij een moeilijke tijd gehad. Hij werd erg onzeker en ook zijn gemoedstoestand veranderde.

Toen hij verhuisde naar AriënsZorgpalet, locatie Ariënsstaete, brak voor hem een mooie tijd aan. Hij had zijn plekje gevonden en bloeide op mede door alle aandacht en goede zorgen van het verzorgende personeel, en de vele tochtjes op zijn scootmobiel.

Hij was gelukkig en genoot de laatste jaren van zijn kinderen en kleinkinderen en vertelde aan iedereen hoe trots hij op hen was. Het laatste jaar was echter erg zwaar voor hem. Maar desondanks de vele tegenslagen bleef hij altijd dapper en hoopvol.

Het afscheid te midden van zijn dierbaren ging veel te snel, maar de mooie herinneringen aan hem houden hem levend.

Kinderen en
kleinkinderen