



wie in mij geloofst,  
zal leven. officie d. overl.



Wilt in Uwe gebeden gedenken de Ziel van Zaliger

## HENRICUS BERNARDUS KAAK

geboren te Warm, Etten 13 Maart 1883, na een geduldig gedragen lijden overleden te Doetinchem in het St. Joseph-Ziekenhuis, voorzien van de H. Genademiddelen der H. Kerk op 26 October 1953 en op 30 October d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Etten begraven.

---

Na een korte ziekte werd hij opgeroepen; maar niet onvoorbereid verscheen hij voor Gods Rechterstoel.

Gelukkig de eenvoudige van leven, die zich steeds vastgehouden heeft aan zijn geloof, en, zegt de psalmist „Zalig is de man, die niet opgezien heeft naar lijdelheden en valse dwaasheden”.

Bidden en werken hebben het stempel gedrukt op het leven van „Oom Hein”. Hij was een trouwe vierder van de 1e Vrijdag der maand, daarom zal de wederliefde van het Goddelijk Hart van Jesus nu zijn deel zijn.

Zijn dank zal in de Hemel zeker uitgaan naar hen met wie hij in het ouderlijk huis heeft geleefd en gewerkt, met wie hij lief en leed gedeeld heeft en een goed verzorgde inwoning heeft gevonden tot zijn dood.

### GEBED

Heer, geef Uw dienaar Henricus de eeuwige rust, het eeuwig leven verlichte hem.

Goddelijk Hart van Jesus, ontfermt U over hem.

H. Maria, Moeder van Altijddurende blijstand, sta hem bij. Amen.

ONZE VADER - WEES GEGROET

Hij ruste in vrede

---

H. Slutter, Koster, Etten.