



het is volbracht

Joh. 19 : 30



Ter vrome gedachtenis

aan

Elisabeth Hubertina Kaalen

echtgenote van

Emiel Hanssens

geboren te Valkenburg 7 October 1868, overleden

te Mook 25 Maart 1956, voorzien van het

H. Oliesel

Die haar gekend hebben, weten, dat O.L. Heer haar grote gaven schonk van verstand en hart en dat zij ze gebruikte. Zij was een wijze echtgenote en moeder; haar eenvoud en goedheid werden geleid door vroomheid.

Dit christelijk leven heeft haar de kracht gegeven om kruisen te dragen en is een waarborg voor het geluk in de hemel dat dan eeuwig duurt. Moeder in de hemel te weten, is een grote troost en een geruststelling voor ons zelf; zij bidt en zorgt als moeder van uit de hemel.

Laten wij ons aan haar leven stichten en proberen ~~wij~~ het na te doen. Ons gebed voor de afgestorvene moge de liefde onderhouden.

O.L. Vrouw Moeder van Smarten, b.v.o.

H. Jozef, die zorgt voor 'n gelukkige levensstaat en zalige dood, b.v.o.