



God heeft mij om mijne
onschuld opgenomen



Ter gedachtenis aan
BERNARD KAALVERINK

leerling der 2e klasse van de R. K. school
te Glanerbrug, overleden in het R. K. zie-
kenhuis te Enschede, na op het ziekbed
de 1e H. Communie te hebben ontvangen
op 2 Februari 1924 en begraven den 6
Februari d.a.v. op het R. K. kerkhof te
Glanerbrug.

Uit zijn donzig groene windslen
Sloeg deez' purpren rozeknop,
De ongerepte reine blaadjes
Naar Gods gonden zonlicht op.
Rein en heerlijk, smetloos teeder,
Bloeit hij thans voor Jezus troon,
Juichend, jublend, Gode dankend.
In den Hemel, heerlijk schoon.
Ouders wilt dan niet meer treuren,
Dat hij U zoo vroeg verliet.
Richt 't betraande oog naar boven
Waar ge Uw kleinen lievling ziet.
O, kon hij den traan zien vloeien,
Dien ge schreit om zijn gemis.
Hij zou U verwonderd vragen:
Weet gij niet waar BERNARD is?
Weet gij niet dat God en Euglen
Mij beminnen eindloos teer?
Weet ge niet dat ik mag jublen
In het blijde Engelenheer?
Moederlief, schrei dan niet langer!
Vader, droog dien stillen traan;
Eenmaal zult ge mij hier volgen
En dan juichen we eeuwig saam.

Hij ruste in vrede !