



BK 8041 B

F. Ittenbach pinxit

JESU, FILI DAVID,
miserere mei.

*In Uwe god'ruchtige gebeden wordt
aanbevolen de Ziel van Zaliger*

Bernardus Kaalverink,

echtgenoot van

HERMINA CHRISTINA TERDENGHE,

geboren te Weerselo 7 Dec. 1867 en meermalen
gesterkt door de H.H. Sacramenten der
stervenden overleden te Glanerbrug
27 Juni 1924 en begraven op het R.
K. Kerkhof aldaar op 30 Juni d.a.v.

Ziek ben ik geworden en er was niemand
die mij helpen kon, ik heb tot den Heer ge-
roepen en uit al mijne kwellingen heeft Hij
mij verlost. Ps. 14, 13.

Zalig de mensch, die de beproeving door-
staat, want als hij beproefd zal zijn, zal hij
de kroon des levens ontvangen, welke God
beloofd heeft aan hen, die Hem beminnen.

Jac. 1, 12.

Hoe gelukkig zijn zij, die langzaam den dood
zien naderen, zoo immers bereiden zij zich
voor om zalig te sterven. H. Franc. v. Sales.

Mijn geliefde kinderen, houdt de gedachtenis
van uwen vader in eere en blijft het voorbeeld
van deugd en godsdienstzin gedenken, dat ik
U gegeven heb.

Mijn dierbare echtgenoote, möge uwe liefde
jegens mij niet verminderen. Blijf die liefde
toon en door mij te helpen met uwe gebeden
en goede werken. Wij mogen verwachten,
dat wij eenmaal allen weer zullen vereenigd
worden in den hemel.

ONZE VADER — WEES GEGROET

J. A. van Dopperen, Glanerbrug