





O Heer, die onnaspeurlijk in Uw werken zijt,
maar alles tot Uw glorie en tot het heil der
Uwen leidt,
wij bidden voor de zielerust van

Gerhard Hendrik Kaalverink

echtgenoot van Helena Theresia Postma

Hij werd geboren te Lossers op 11 oktober 1898.
Onverwachts overleden te Glanerbrug 24 nov.
1966 en aldaar op 29 nov. d.a.v. begraven op het
kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de
Allerh. Rozenkrans

In het boek Tobias leest men: „Hebt gij veel,
geef dan overvloedig; hebt gij weinig, zorg er
dan voor, ook van dat weinige gaarne iets weg
te schenken. Want daardoor legt gij een heer-
lijke schat voor u weg voor de dag van nood”.
(Tob. 4 : 9-10)

Deze tekst kan met het volste recht op de over-
ledene worden toegepast. Zijn goedheid was
algemeen bekend. Het klaarstaan voor de ander
was bij hem een tweede natuur geworden. Dit
is voor zijn gezin een grote troost bij dit plot-
seling heengaan.

Zijn leven is niet weggenomen, maar veranderd.
Hij leeft en is bij de Heer en geniet een geluk
dat voor ons, aardbewoners, niet te begrijpen
en voor te stellen is.

Lieve echtgenote en kinderen, eens zullen wij
elkaar weerzien. Waar ik nu ben, wordt ook
voor jullie een plaats bereid.

ONZE VADER

WEES GEGROET