



Wilt in uw gebed indachtig zijn de ziel van

Gerhard Herman Kaalverink

echtgenoot van

Grada Johanna Olde Hartman

De dierbare overledene werd geboren 24 sept. 1900 te Losser. Na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden overleed hij 2 febr. 1961 in het R.K. Ziekenhuis te Enschede en werd 6 febr. d.a.v. begraven op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug.

Lieve echtgenoot en vader. Steeds sterker werd ons vertrouwen dat u weer helemaal beter zou worden. Maar zo heel onverwachts werd alles anders dan wij vurig hoopten. Onze Vader in de Hemel haalde u naar zich toe. Uw aardse taak was beëindigd. Te vroeg naar menselijk inzicht. In ons geloof zullen wij de kracht vinden om Gods Wil te aanvaarden. Temidden van ons verdriet mogen we toch weer blij zijn omdat we weten dat u nu gelukkig mag zijn in het Huis van de Vader van ons allen, in de Hemel.

Wij danken u voor alles, wat u voor ons uw leven lang gedaan hebt. Nooit zullen wij u daarvoor kunnen belonen. Moge God die taak die wij hadden op oneindig liefdevolle wijze volbrengen. En wij weten dat naast ons vele anderen u zullen blijven gedenken, en dankbaar zullen blijven voor hetgeen u voor de gemeenschap hebt gedaan.

God wij vragen u neem ons verdriet en ons gebed aan en vervul onze vurigste wens: moge vader bij u het eeuwig geluk vinden.

Heer Jesus wees voor hem geen Rechter, maar een Zaligmaker. Amen.