



Als dankbare herinnering aan

## **Annie Stijntjes - te Kaath**

echtgenote van Jan Stijntjes,  
moeder van

Annemarie, Marc, Jaap en Mikel, oma van Gijs.

*Het laatste beetje is nu op,*

*Veel had ik te verduren.*

*Het kaarsje is nu opgebrand,*

*Gedoofd zijn alle vuren.*

*Voor mij die het aangaat is het niet erg,*

*Ik heb genoeg geleden.*

*Wel voor hen die ik achterlaat,*

*Vaarwel en wees tevreden.*

Zij werd geboren te Enschede op 29 januari 1942.

Toch nog onverwacht is zij overleden

op 16 februari 2005.

Zij werd slechts 63 jaar.

Na de uitvaartdienst in de St.Jozefkerk te Enschede

op 22 februari d.a.v. vond de crematie plaats  
in Usselo.

Annie is niet meer bij ons! Wie had dit kunnen denken? Een vrouw, moeder en oma midden in het leven staand: altijd maar zorgend en bezig voor haar gezin: behulpzaam voor iedereen is overleden.

Te jong, te vroeg! Je wilt er niet aan en je vraagt:

Waarom? Je krijgt geen antwoord op deze vraag.

Annie blijft onder ons voortleven als een vriendelijke en hartelijke vrouw die iedereen door haar bescheiden optreden voor zich innam.

Haar man, kinderen en kleinkind waren haar alles en ze zullen haar dan ook ontzettend gaan missen.

De bezoeken, vakanties, een dagje uit of zomaar even een telefoontje, dat waren dingen waar ze zichtbaar van genoot. Ook fleurde ze, ondanks haar ziekte zichtbaar op als Gijs kwam, dan verscheen er een lach op haar gezicht.

Annie interesseerde zich voor alles wat er om haar heen gebeurde. Ook vond ze het mooi om naar het theater of concert te gaan. Van de Phantom in Scheveningen tot aan Frans Bauer in Ahoy Rotterdam. Een ritje in de auto of een wandeling in Buurse, het was een uitstapje voor haar! Het eten van een broodje of het drinken van een kopje koffie in de stad, dat was iets waar ze altijd weer met veel plezier naar uitkeek.

Een levenslustige vrouw die absoluut **niet** van klagen hield!!!

Zo zullen we haar blijven herinneren.

Wij danken allen hartelijk voor het meelevens tijdens haar ziekte, na het overlijden en de uitvaart van onze lieve vrouw, zorgzame moeder en lieve oma.

Haar man, kinderen en kleinkind.