



L'Âme du
juste sera
reçue de
son Créateur
comme un
doux parfum.



TER ZALIGER GEDACHTENIS AAN ONS
INNIG GELIEFD DOCHTERTJE

GEZINA HENDRIKA KAIJSER,

geboren te Glane 27 Februari 1924, overleden
aldaar 8 September 1931 en begraven 11 Sept.
op het R. Kerkhof te Losser.

Gelijk een blanke blom, die op den altaar staat,
Daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
Zoo blomde en bloeidet gij,
Helaas, het is voorbij!

Gelijk een wassen kaars, van leden blank en broos,
Vertoekend nederbrand en lichtend leeft een poos,
Zoo stond en lichttet gij
Helaas, het is voorbij!

Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vuur ge-
schroeid.

Een zoeten geur verspreidt, en dan ten hemel spoedt
Zoo, Sientje, leefdet gij,
Helaas, het is voorbij!

O zuivre maagdenblom, o licht vol deugdzaamheid,
O zoete wierookgeur, in brandend vuur bereid,
Alzoo verdiendet gij
Dat ruste en vrede u zij!