



## Willem Kaijser

Geboren: 26 juni 1935 te Glane

Overleden: 20 februari 2004 te Losser

Wilhelmus Alphonsius Willem Kaijser werd geboren op 26 juni 1935 te Glane. Willem was de jongste uit een gezin van twaalf kinderen. Als jongen hielp hij graag zijn vader mee met het ophalen van melkbussen bij de plaatselijke boeren. Willem was vroeger een jongen vol ondeugende kattenkwaad en zat vol streken maar daarentegen ook vol lof en liefde voor zijn medemens. Na een aantal moeilijke jaren in zijn leven waarin hij al zwerfend op zoek was naar warmte, liefde en gezelligheid kwam hij terecht bij Toon en Mieke Oelderink. Hier ontving hij waar hij zo driftig naar op zoek was. Het echtpaar Oelderink en een arts uit Losser zorgden er samen voor dat Willem een warme plaats kreeg aangeboden op Ledeboer 2. Voor Willem ging er op dat moment een wereld open. In juni 2002 was er een plek vrij in het woonhuis aan de Sportlaan. Voor Willem was dat een uitkomst omdat hij dan dicht bij zijn vrienden de fam. Oelderink kwam te wonen. Willem voelde zich meteen thuis en was samen met zijn Ben altijd druk in de weer met de tuin. In oktober 2003 werd Willem ziek en kwam op bed te liggen. Positief als altijd vocht hij voor alles. Helaas kon de groeps-begeleiding van de Sportlaan niet meer de zorg verlenen die hij nodig had en kreeg Willem een plaats op Ledeboer 4 waar hij een warm onthaal kreeg. Helaas was dit van korte duur. Willem is op vrijdag 20 februari rustig ingeslapen.

Voor de blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Willem danken wij u oprecht.

Familie Oelderink  
Leen  
Truus