





Moge in uw herinnering en gebeden blijven  
voortleven

## **Hermina Geertruida Kalter**

**echtgenote van Herman Theussing**

Zij werd geboren te Elst 27 januari 1890; voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken; overleden te Glanerbrug 10 april 1967 en aldaar op 13 april d.a.v. begraven op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw v.d. Allerh. Rozenkrans.

---

Heer onze God, Gij geeft ons mensen het leven en neemt het dan weer terug; verbergt het voor een tijd in het geheim van de dood om het eenmaal vernieuwd en gelouterd als ons eeuwig leven aan het licht te brengen.

Neem al onze gedachten over de heengegane en over ons zelf op in de erkenning van uw goede wil jegens haar en ons. Leer ons bedenken dat ook wij moeten sterven en laat ons tot dan dankbaar leven in de hoop die niet beschaamd wordt. Dit alles bidden wij U in de naam van Jezus Christus onze Heer.

Plotseling werd zij van ons weggenomen; zij die een goede echtgenote en voor ons kinderen altijd een zorgvolle moeder was. Het is voor ons een troost dat ze nu gelukkig is bij God. Wij, die achterblijven, weten ons gesterkt door haar voorbeeld, wat we ons altijd voor ogen zullen houden.

ONZE VADER

WEES GEGROET