



Reni

**SANCTE JOSEPH**  
**ora pro nobis.**



Gedenkt in uw gebeden en offers  
**JOHANNA MARIA KALTER**

echtgenote van  
**GERHARD HEINRICH TERDENCE**

Geboren te Markelo 24 maart 1879, is zij na een langdurige ziekte overleden te Overdinkel op 31 december 1960, voorzien van de H.H. Sacramenten der Kerk. Haar lichaam werd ter ruste gelegd de 3e januari 1961 op het R.K. Kerkhof te Overdinkel.

---

„De rechtvaardige leeft uit het geloof”, volgens het woord van St. Paulus. In haar geloof heeft zij de kracht gevonden om in geduld en overgave het lijden te dragen, dat haar laatste levensjaren zo smartelijk heeft getekend. Levend uit haar geloof was zij in alle eenvoud groot door haar godsdienstzinen trouw aan menselijke verplichtingen. Voor de weldaden van God toonde zij een oprechte dankbaarheid.

Zo hevig als zij de menselijke vergankelijkheid en kwetsbaarheid heeft doorleden, zo hevig moet zij ook wel verlangd hebben naar het nieuwe leven waar geen pijn en lijden meer is. Als christenen weten wij dat zij ons is voorgegaan met het teken van het geloof naar de plaats van rust en vrede.

God wij danken U dat Gij ons zo'n lange tijd deze echtgenote en moeder hebt gegeven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen en alle anderen, ik dank u voor alles, voor uw liefde en zorgen, uw offers en gebeden. Bewaar de vrede van God in uw harten.

Dat zij ruste in vrede,

ONZE VADER

WEES GEGROET