



*"Het moeilijkste in mijn leven
is te sterven
en ik jullie moet verlaten.
Dank aan allen
voor jullie liefde en vriendschap.
Bid voor mij."
Ans*



Bidprentje voor

Ans Wermers - Olde Kalter

* 30-6-1925

† 5-11-1996

Als eerste kind van het gezin Olde Kalter werd Ans in het late voorjaar van 1925 in Weerselo geboren. Al vroeg in haar jeugd nam zij de zorg op zich voor haar broertjes en zusjes.

Deze zorg voor anderen is samen met haar diep religieuze overtuiging de pijler geweest waarop haar levensvervulling gebaseerd was.

De steun en hulp die zij ondervond van haar broer Johan werd haar tijdens de oorlog plots ontnomen, een jaar later moest ze een volgende dierbare missen, toen haar vader stierf. De zorg voor haar moeder, naast die van haar broers en zussen, drukte op haar schouders.

In 1948 ontmoette Ans haar toekomstige man, Hein Wermers. Met hem kreeg ze vijf kinderen. Hein bleek een evenzo lieve en zorgzame ouder als Ans.

Hun siuwelijk heeft, naast vele hoogtepunten, ook moeilijke momenten gekend, maar de steeds terugkerende ziekte van Hein heeft de band in het gezin alleen maar versterkt. Veel te vroeg heeft Ans afscheid moeten nemen van haar lieve man.

In de leegte die hij achterliet zocht Ans haar weg. Iedereen die in haar bestaan iets betekende nam zij onder haar vleugels.

Zo was zij onderweg, bezig voor alles en iedereen.

In haar 'nest' was er altijd plaats, zeker voor haar dierbare kleinkinderen. Uit hien putte zij, in haar laatste, soms moeilijke levensjaren, veel kracht.

Nu blijven wij achter, als in een verlaten nest, niet meer door haar verwarmd.

Die taak heeft ze aan ons gelaten.

In haar laatste uren op dinsdagmorgen 5 november 1996 heeft ze pas haar rust gevonden en stopte ze met 'uitoliegen'.

Afscheid nemen kon ze niet.

Tot ziens, onze lieve Ans, Ma, Oma en vriendin.