



Blijf mij gedenken  
vrienden, het was  
goed samen te zijn.

Vol respect en dankbaarheid herinneren wij ons

## **Henk Olde Kalter**

echtgenoot van

Diny van Benthem

Hij werd geboren op 17 mei 1938 te Lonneker.  
Op 20 augustus 1995 is hij overleden.

**Pa,**

De leegte die jij in ons achterlaat, wordt opgevuld door je eigen optimisme en het geluid van je altijd aanwezige lach.

Je hebt ons geleerd, in harmonie met elkaar te leven, en je hebt ons geleerd hoe we het geluk een handje konden helpen.

Veel mensen vonden hierdoor de weg naar je loyaliteit en betrouwbaarheid.

Familieleden en kennissen deden een beroep op de levenservaringen van jou en ma, nooit tevergeefs.

Natuurlijk was er het vele verdriet en de pijn die je samen met ma hebt moeten doorstaan. Maar voor ons en vele anderen bleef je altijd het toonbeeld van levensvreugde en gezelligheid.

Juist deze eigenschappen zullen ons helpen elkaar te steunen.

Je hebt samen met ma een gezin gesticht, dat je lach en optimisme zal overnemen en zal blijven uitdragen, ook je laatste geluk, Mike, je kleinkind, zal zijn steentje bijdragen.

Het doet pijn nu je weg bent

Het doet pijn je te moeten missen

Het doet pijn je lach niet meer te horen

Het doet pijn, dat besef, dat we je hebben verloren

Toch, diep in ons hart zijn we dankbaar

Want jouw angst en pijn, zo zwaar, al die dagen

Hoef je nu niet meer te dragen

## **Pa, bedankt**

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden na het overlijden van mijn lieve zorgzame man en onze fantastische papa en opa, zeggen wij u onze hartelijke dank.

B.A. Olde Kalter-van Benthem

Ronny en Sabine

Karin en John

*Mike*