

Gedenk in Uw gebed en H. Misoffer de
Ziel van Zaliger

Johanna Olde Kalter

weduwe van

Lambertus Olde Scholtenhuis

Geboren 23 Sept. 1873 te Losser, gesterkt door de Genademiddelen der Kerk. in de Heer overleden, 2 Aug. 1955 te Oldenzaal. Haar lichaam is 5 Aug. d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal aan de schoot der aarde toevertrouwd in afwachting van de Verrijzenis der Doden.

Zij diende God in alle eenvoud en oprechtheid van hart. Bewonderenswaardig was haar werklust; ondanks haar hoge ouderdom bleef zij tot haar laatste levensdagen toe werken op het land. Het gezin waarmee zij vergroeid was, steunde zij met haar werkzame handen. Zij moge Hierboven nu het loon ontvangen voor haar rusteloze ijver en trouwe arbeid. Gij, die veel aan haar te danken hebt, blijft bidden voor haar zielerust.

GEBED

Wij vragen, Heer, ontferm U in Uw goedheid over de ziel van Uw dienares Johanna; vergeef haar schuld en geef haar aandeel in het eeuwige heil. Amen.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor haar.