

*Gelukkig zij die de zln van het lijden
begrepen hebben*

TER VROME GEDACHTENIS AAN
**Antonia Francisca Elisabeth
Kamerich**

echtgenote van
Christiaan Busch.

Geboren te Oldenzaal 17 september 1889,
gaf zij op 3 oktober 1956 in het r.-k. Zieken-
huis te Zevenaar, na meermalen voorzien te
zijn van de H. Sacramenten der Stervenden,
nog vrij onverwacht haar ziel aan haar Schep-
per terug. Haar lichaam werd 6 oktober 1956
ter ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te Duiven
wachtend op de blijde verrijzenis.

Blij en devoot ontving zij jarenlang de H.
Communie aan huis op de zaterdag als Maria-
dag, zeker op de eerste zaterdag der maand,
wanneer dit tevens priesterzaterdag was.

Wie twijfelt er dan nog, dat Maria haar
trouwe dienaar heeft bijgestaan op haar weg
omhoog in de eerste dagen van haar rozen-
kransmaand? Voor eeuwig gaan rusten, juist
op de eerste zaterdag, tevens priesterzaterdag,
van Maria's rozenkransmaand kan geen louter
toeval zijn.

Beste man en kinderen, geeft U niet over
aan droefenis; sterven is voor mij alleen maar
gewin. De liefde is sterker dan de dood; tonen
wij die liefde door wederzijds gebed, vooral
gij, mijn dochter, die door Gods genade bruid
des Heren mocht worden.

Heer, geef haar de eeuwige rust, dat zij
moge rusten in vrede.

Moeder van altijdurende Bijstand, bid
voor haar.