

*Je was een geweldige vrouw  
daarom houden wij van jou.  
Je hebt ons veel gegeven  
dat zal in ons verder blijven leven.*



In liefde en dankbaarheid  
willen wij blijven gedenken

## **Annie Harperink-Kamp**

echtgenote van Jan Harperink

Ze werd geboren te Deurningen  
op 13 oktober 1916 en voorzien van  
het Sacrament der Zieken is zij  
overleden op 31 december 1999.  
Wij hebben haar op 5 januari 2000  
in gelovig vertrouwen te ruste gelegd  
op het R.K. kerkhof te Hengelo.

Ze groeide op in Deurningen in een gezin met acht kinderen. Op 1 augustus 1951 trouwde ze met Jan en verhuisde naar de Tollenstraat, waar ze haar hele huwelijk woonde. Vele uren bracht ze door achter de naaimachine, het was haar lust en haar leven. Mede door haar werk gaf ze haar leven inhoud en kende ze veel mensen.

Voor iedereen stond de deur open aan de Tollenstraat en het was er altijd gezellig, waar ze beiden van genoten.

Annie heeft veel voor haar zus Mien en haar broer Johan gedaan. Ondanks dat ze veel heeft meegemaakt ging ze door met moed en wilskracht.

De laatste jaren waren zeker niet gemakkelijk, toen ze door een medische fout haar linkerarm niet meer kon gebruiken. Ondanks dat bleef ze optimistisch en klagen deed ze nooit. Haar lichaam liet haar steeds meer in de steek maar Annie wilde niet stoppen.

Totdat ze een maand geleden naar het ziekenhuis moest omdat haar warme hart wat voor velen klopte het begaf. Vandaag precies een week geleden zei ze: "Oudejaarsavond ben ik thuis". Ze heeft gelijk gekregen en laat bij velen een onuitwisbare indruk achter.

Lieve Annie, ik zal je erg missen, het is stil zonder jou in huis. Bedankt voor alle goede jaren die we samen hebben doorgebracht.  
Ik zal je nooit vergeten.

Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden, van mijn lieve vrouw is voor mij een grote troost.

Jan Harperink.