



Een dankbare herinnering aan

Antoon Kamp

Antoon werd geboren op 9 maart 1915 in Oele. Hij groeide op als oudste in een gezin van 9 kinderen. Al vroeg werkte hij mee op de boerderij. Na de lagere school deed hij de timmeropleiding.

Toen Antoon 18 jaar was ging hij werken bij het betonbedrijf van zijn oom. Hier kwam zijn handigheid met hamer en zaag goed van pas. Omdat Antoon vrijgezel bleef was het vanzelfsprekend dat hij op de boerderij bleef wonen bij zijn ouders en bij zijn broer Gerard en schoonzus Marie. Hij speelde graag met de kinderen van Gerard en Marie en was later zeer belangstellend naar het wel en wee van hun kleinkinderen.

Antoon genoot van planten en dieren in de natuur. Hij was een fervent imker en jager. Ook het snoeien van appel- en perenbomen deed hij graag

en later hadden de rozenstruiken en de druivenranken zijn volle aandacht.

Toen hij 60 jaar was verhuisde hij met het gezin mee naar Agelo. Ook hier voelde hij zich na enige tijd goed thuis. Hij kreeg er een eigen zitkamer, waar hij zijn sigaren kon roken en televisie kon kijken. Geregeld maakte hij een praatje met de burens en hij sloot zich aan bij een kaartclubje en de imkervereniging. Wekelijks kerkbezoek was voor hem een vaste waarde.

Na een ongelukkige val in april 2006 werd hij eerst in het ziekenhuis in Hengelo en daarna in het verpleeghuis Gerardus Majella te Denekamp opgenomen.

Op 16 september 2006 is hij daar, na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken, op 91 jarige leeftijd overleden. Op 21 september 2006 hebben wij hem, na een plechtige gezongen uitvaart te ruste gelegd op de R.-K. Begraafplaats te Ootmarsum.

.....
Wij danken u voor uw belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden van Antoon.

familie Kamp

Agelo, 21 september 2006
Weerslosestraat 24