





Ter herinnering aan

Carel Kamp

echtgenoot van Anny Teggeler

Hij werd geboren op 12 juni 1924 te Hengelo Ov. en overleed onverwacht op 29 november 1997 in het Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.

Na de gezongen Uitvaartviering op 4 december 1997 in de parochiekerk van de Raphaël-Exodus te Hengelo Ov., hebben wij hem begeleid naar het crematorium "Enschede" te Usselo.

Carel

Jouw plezierige manier van leven en je speciale gevoel voor humor, zal altijd bij mij blijven. Na zijn werk bij de gemeente Hengelo hebben wij samen vele mooie jaren doorgebracht op de camping in Ootmarsum.

Je kon intens genieten als je aan het water zat te vissen, of als je samen met je vrienden en partijtje stond te biljarten. Ook genoot je van je hond Tasja, al was je de laatste jaren niet meer in staat om haar uit te laten.

Ik zal je missen

Voor al uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van Carel zeg ik u hartelijk dank.

Anny Kamp - Teggeler