



Ter herinnering aan

Gerhardus Hendrikus Kamp

echtgenoot van Gezina Everdina
Oude Frerink

Hij werd geboren op 21 oktober 1923 te
Weerselo en is op 4 augustus 1995 te
Hengelo overleden.

Na de gezongen Uitvaartviering op
9 augustus in de Paus Joanneskerk te
Hengelo Ov. hebben wij hem te ruste gelegd
op de R.K. begraafplaats aldaar.

Geheel onverwacht heeft de Heer hem ge-
roepen. Te vroeg naar menselijke maat-
staven.

Hij was een fijn en zorgzaam mens. Altijd
stond hij klaar voor zijn gezin, waar hij
zielsveel van hield. Met name zijn klein-
kinderen hadden een speciale plek in zijn
hart. Als iemand in zijn direkte omgeving
problemen had, liet hem dat niet los en deed
hij alles om te helpen. Voor Ma was hij altijd
zorgzaam.

Als ze ergens naar toe moest stond hij erop
met haar mee te gaan, omdat hij bang was
dat haar iets zou overkomen.

Van de ruimte en de vrijheid rondom het
huis in Hasselo genoot hij alle dagen.

Zijn zorgzame karakter kwam ook naar
voren in de manier waarop hij met zijn vee
omging. Vee verzorgen en handelen waren
zijn lust en zijn leven. Geen wonder dat hij
vaak samen met zoon Gerard op veemark-
ten te vinden was. Na een leven van hard
werken heeft hij nu zijn rust gevonden. De
dood hoort bij het leven, zei hij vaak.

We zullen hem missen, maar de herinnering
aan zijn kracht, zijn opgewektheid en levens-
lust zal ons helpen het verlies te dragen.

Rust zacht, lieve Pappa, je was een voor-
beeld voor ons.

Voor al uw blijken van belangstelling en
medeleven tijdens zijn ziekte en na het
overlijden willen wij u hartelijk dankzeggen.

G.E. Kamp-Oude Frerink
kinderen en kleinkinderen.