





Met eerbied blijven wij gedenken

Johanna Wilhelmina Josephina Kamp

Geboren te Zenderen op 28 maart 1917

Overleden te Hengelo op 23 januari 2001

Na een lang leven met veel zorgen en teleurstellingen heeft ze op 83 jarige leeftijd de dood mogen accepteren als overgang van een moeizaam leven naar, wat we met haar geloven, een leven van rust in het huis van God.

Op 27 januari 2001 hebben we afscheid van haar genomen in de parochiekerk te Zenderen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.

Als leven lijden wordt is sterven een gewin.

Deze gevleugelde woorden kunnen we zonder moeite gebruiken als troost voor haar heengaan uit deze wereld, die voor haar duidelijk de kentekenen heeft gehad van "een dal van tranen".

Jarenlang was ze afhankelijk van de zorg van anderen. Op zeventien jarige leeftijd was ze vol toekomstverwachting. Ze had goede contacten en werkte vol ijver op de boerderij van haar ouders. Door een ongeval werd die toekomst donker. Heel veel heeft ze tijdens haar verdere leven gedokterd. Daarbij liet ze haar eigen wensen en overtuigingen een belangrijke rol spelen. Ze was wel afhankelijk van anderen, maar wilde tegelijk toch graag haar eigen weg gaan.

Bij al haar kwalen was ze allerminst zielig.

Heel veel heeft ze te danken aan haar zus Truida, die haar zo lang ze kon heeft bijgestaan. Toen deze zus stierf was ze haar troost en toeverlaat kwijt. De andere familieleden hebben de zorg overgenomen, maar konden niet voorkomen dat opname via het ziekenhuis in het verpleeghuis nodig was.

Na verloop van tijd kreeg ze weer meer zelfstandigheid toen ze van St. Elisabeth (verpleeghuis) kon verhuizen naar St. Josef (verzorgingshuis).

Ze heeft steeds geprobeerd er het beste van te maken, waarbij de hulp, het geduld en de zorg van familie en personeel een belangrijke rol hebben gespeeld:

Haar leven kunnen we vergelijken met het leven van een bekende Nederlandse Vrouw uit het verleden. De Heilige Lidwina van Schiedam (1380-1433) heeft jarenlang geleden onder de gevolgen van een val op het ijs.

Anke Kamp (1917-2001) heeft nog veel langer geleden onder de gevolgen van een val op de deel van de boerderij.

Ze hebben beiden pijn geleden en verdragen.

Ze hebben beiden veel kracht geput uit hun geloof en het ontvangen van de H. Communie en de ziekenzalving.

Ze zijn daardoor beiden voor ons een voorbeeld geweest van het aanvaarden van een leven met tegenslagen.

We hopen en bidden dat ze beiden hebben gevonden: de vrede van de Heer.

Voor uw meeleven met de lijdensweg en het overlijden van Anke Kamp zeggen we U hartelijk dank.

*Familie A.J. Kamphuis
Familie H.F.J. Kamphuis*