



Lieve Gerrit, bedankt voor alle fijne jaren samen.
Het zal moeilijk worden zonder jou. Ik mis je!
Een dikke knuffel.
Ans

Lieve pap, ik ben zo blij dat ik jouw dochter ben.
Ik herken soms zo veel van jou in mezelf. Ik mis je!
Kus en knuffel.
Suzet

Lieve pap, stoer was je en stoer ben je altijd gebleven.
Vol trots denk ik aan je.
Kus.
Elmar.

Pa, je was zo'n goedzak!
Olaf

Lieve opa, ik heb veel leuke dingen met je kunnen doen.
Ik kon steeds lekker aan je oor friemelen.
Kusje. I love you en een dikke knuffel.
Ruben

Lieve opa, ik vind het niet leuk dat je dood bent.
Ik wil graag dat je weer leeft. Ik mis je!
Heel veel kusjes. I love you.
Noa

Met optimisme stil en zonder vragen
Wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht
Voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam moegestreden
Uit ons leven weggeleden
Na een dappere maar ongelijke strijd
Ben je nu uit je lijden bevrijd

Gerrit Kampherbeek

Wij willen jullie bedanken voor al jullie steun en medeleven

Ans
Suzette en Olaf
Ruben - Noa
Elmar