



Dankbare herinnering aan

Broeder Nicomedes O. F. M.

A. H. F. Kamphuis

Broeder Nico werd geboren op 31 juli 1908 te Losser. Op 18 mei 1929 trad hij in bij de Orde van de Minderbroeders. Hij overleed op 23 juli 1994 te Weert, waar hij sinds 1942 woonde.

Broeder Nico hebben wij als medebroeder leren waarderen om zijn hartelijke en attente omgangsvormen, zijn toegewijde dienstvaardigheid, zijn ernstige en bedachtzame levensstijl, zijn ongeveinsde gebedspraktijk.

Zijn gestalte was rijzig, maar zijn houding was niet uit de hoogte.

In het dienen stelde hij een eer, ook bij de liturgie, waar hij ons de lezingen voorlas, verstaanbaar, omdat hijzelf verstond wat hij las.

Hij is ons van dienst geweest bij het ordenen van ons omvangrijk boekenbezit in de Algemene Provincie Katoloog (A. P. K.) en bij de administratie van onze grote provincie.

In de roerige jaren '60 was hij vertrouwensman en secretaris van de Contact Groep Broeders (C. G. B.). Onze broederschap koos hem in haar bestuur, toen er een overgang naar de nieuwe tijd plaats vond. Hij bleef daarin zichzelf, zag niet om in wrok en wist veel te waarderen van wat die nieuwe tijd bracht.

Zo trouw als hij de broederschap bleef, zo trouw was hij ook verknocht aan zijn familie in lief en leed. Ook zij zullen hem in dankbaarheid herdenken.

Hij ruste in vrede!



Familie en medebroeders zijn u dankbaar voor uw gewaardeerd meelevens.