



G. RENI

F&P.GROEN.VENLO

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID

300 D. AFL.



Wil in uw gebeden gedenken

ALBERTUS KAMPHUIS

weduwnaar van

GEZINA JOHANNA TER WEE

Geboren te Denekamp 11 augustus 1880 is hij na een arbeidzaam leven, meerdere malen gesterkt door de genademiddelen der Kerk, op 15 mei 1956 te Oldenzaal in de Heer ontslapen en de 18de d.o.v. begraven in afwachting van de blijde Opstanding.

Reeds lang was hij voorbereid op deze ontmoeting met God, zijn Heer. Door de ouderdom met z'n kwalen waren zijn lichaamskrachten uitgeput; niets bleef meer over dan de dood.

Maar de dood is geen einde, doch het begin van een beter leven.

Laten we God dankbaar zijn, dat we vader zo lang bij ons mochten houden en bidden we, dat hem in de hemelen een eeuwige woonstede worde bereid en hij moge rusten in het verblijf der uitverkorenen.

Kinderen, ik zal voor de troon van God Zijn genade over u afsmecken. Laat deze wederzijdse band een aansporing zijn voor u, om te volharden in de liefde tot God en tot elkaar.