

Ter dankbare herinnering aan

ALBERTUS HENDRIKUS KAMPHUIS

echtgenoot van

Maria Johanna Heerink

Hij werd geboren op 6 juli 1902 in Beuningen, waar hij bijna 77 jaar leefde. Gesterkt door de Sacramenten der Zieken overleed hij op 22 juni 1979, waarna wij hem op 27 juni ter ruste hebben gelegd op het kerkhof te Beuningen.

Hij was een liefdevolle en zorgzame man, vader en grootvader, wiens leven en werken in dienst stonden van zijn gezin: vreugde en verdriet heeft hij met ons gedeeld. Hij was een goed en diepgodsdienstig man, die steeds klaar stond voor de ander en die bij ons zal blijven voortleven als een voorbeeld van echte goedheid en blijmoedigheid.

Dierbare man, vader en grootvader. U bent nog te vroeg van ons weggegaan. We hadden U zo graag nog wat jaren in ons midden gehad. Helaas het mocht niet zo zijn. God heeft anders beschikt. Maar, laten wij God danken, dat hij U nog zo lang bij ons hield en laten wij Hem vragen ons de kracht te geven om uw heengaan te aanvaarden.

TEN AFSCHEID.

Rust nu maar uit - je hebt je strijd
gestreden,
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?

Rust nu maar uit - je taak is afgekomen
Vandaag heeft God de kroon op 't
werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt
ondernomen.

Je werk is af - God heeft een punt gezet.
Maar ach, wij zullen je missen,
zoals een mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn echter nooit
meer uit te wissen.
En wij geloven: God heeft zich niet vergist.

(Naar gedichten van Nel Benschop).

Wij danken U hartelijk voor Uw belangstelling en medeleven bij het heengaan van onze lieve man, vader en grootvader.

FAM. KAMPHUIS - HEERINK

Beuningen, juni 1979.