



In dankbare herinnering aan

Aleida Grob - Kamphuis

sinds 20 februari 1988
weduwe van Gerard Grob

* 18 augustus 1911

† 7 november 2002

Mama,

Wij willen haar bedanken voor alles wat ze voor ons gedaan heeft.

Ze was een moeder die je niet beter kan wensen.

Altijd stond ze voor ons klaar.

Kaarten was haar lust en haar leven, ook fietsen deed ze erg graag.

Eerst met papa en later alleen, tot op hoge leeftijd.

Ze was ook dol op haar klein- en achterkleinkinderen.

De laatste maanden ging haar gezondheid achteruit.

Ook was ze er klaar voor om naar papa te gaan.

Wij zijn God dankbaar dat ze zolang bij ons heeft mogen blijven.

Maar we zullen haar missen.

Tot ziens mama.

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder, oma en oma oma zeggen wij u onze hartelijke dank.