



Dit is een dankbare herinnering aan

Aleida Theresia Kamphuis

echtgenote van

Hermanus Bernardus Hendrikus Nitert

Ze is geboren te Rijssen op 27 september 1927. Ze stierf in het Twenteborgziekenhuis te Almelo op 31 oktober 1990, na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken. Wij legden haar lichaam ter ruste op het R.K. Kerkhof te Rijssen op 5 november d.o.v.

Op 31 oktober ging Aleida Theresia Nitert - Kamphuis van ons heen, daags vóór Allerheiligen. We denken in deze dagen aan allen die ons zijn voorgedaan en we blijven ons in geloof en liefde verbonden voelen met allen die ons ontvielen, ook met Aleida Theresia Nitert - Kamphuis. Ze zal in onze herinnering blijven voortleven als een zeer zorgzame vrouw voor haar man en haar zoon Bert. Voor hem heeft ze zich veel offers getroost. We kennen haar ook als een eenvoudige, eerlijke vrouw met een goed hart voor ieder die in moeilijkheden zat. Veel heeft ze in stilte weggegeven aan medemensen in nood. Haar leven is bepaald niet over rozen gegaan. Allerlei teleurstellingen heeft ze moeten verwerken en heel veel verdriet heeft ze

ondervonden. Verschillende keren is ze ziek geweest. In de laatste jaren trok ze zich steeds meer terug ondanks alle pogingen om haar uit haar isolement te halen. Een langzaam, gestaag voortwoekerende ziekte ondermijnde in die tijd haar geestelijke en lichamelijke gezondheid. In de laatste maanden heeft ze veel moeten meemaken. Het was een strijd die niet te winnen was voor haar, ondanks de buitengewoon intensieve medische hulp en zorg die er aan haar is besteed. Waar menselijke hulp niet meer verder kan baten, reikt Gods zorg verder dan de dood. Wij mogen geloven dat ze nu redding gevonden heeft bij God, vrede, liefde, geluk voor altijd. Laat dat een troost zijn voor haar man en Bert. Mogen ze zich het vele mooie van hun vrouw en moeder blijven herinneren in hun leven. Zij ruste in vrede.

DANKBETUIGING

Voor uw blijik van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve mama zeggen wij u allen hartelijk dank.

*H. B. H. NITERT
BERT NITERT*

Rijssen, november 1990