



†

*Van het concert des levens krijgt
niemand een program*

Ook ons pa niet...

In liefdevolle herinnering aan

Aloys Kamphuis

* 18 januari 1940

† 7 juni 1940

Verslagen en intens verdrietig zijn wij om het veel te vroege overlijden van mijn lieve man, ons pa, schoonvader en onze trotse opa. Na een leven lang hard werken wilde zijn geest nog wel, maar gaf zijn lichaam het op.

Een man van weinig woorden, genietend van zijn werk, voetbal, zijn tuin, de natuur, de bergen, zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en een "stukske fietsen langs de Vrijdiek".

Met wat hij ons heeft voorgedaan proberen wij nu zo goed mogelijk door te gaan. Zoals het was ... zo zal het nooit meer zijn.

Een ieder die er al voor ons was, of nog zal zijn, bedanken wij voor alle steun.

Siny

Peter en Nicole

Jolanda en Peter

Femke, Eline, Marlou, Ruben, Lotte