





*Nu is het genoeg, je hebt genoeg gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan zeggen hoe je hebt geleden,
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan*

Dierbare herinnering aan
Anny Kamphuis
echtgenote van Gerard Nijhuis

Zij werd geboren op 5 juni 1930 te Denekamp, ze is overleden, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken op Hemelvaartsdag 16 mei 1996 te Geesteren. Ze is ter ruste gelegd op 20 mei op het parochiële kerkhof alhier.

.....

Niet onverwacht, maar toch te snel is op te jonge leeftijd mijn vrouw en onze moeder uit ons midden weggehaald. In een leven van ziek zijn heeft ze altijd de kracht gehad om moed te houden. Deze kracht haalde zij uit het geloof met name voor Maria, moeder van God. De laatste dagen heeft ze telkens gebeden tot moeder Maria, gebed na gebed.

Tijdens haar leven heeft ze bergen werk verzet. Altijd heeft ze zelf voor haar gezin alle kleding gemaakt, zij vond dat wij allen er netjes bij moesten lopen.

Ondanks dat haar woonplaats sinds 1971 Geesteren is geweest, is haar hart gebleven in Denekamp. De familieband met haar broers en zussen is altijd zeer sterk geweest. Ma was altijd blij met een bos bloemen, ze hield van uitgaan, lekker eten, vooral het zich laten opscheppen. Helaas kon dit het laatste jaar niet meer. Zo genoot ze ook altijd van hun vakanties in Limburg.

Op Hemelvaartsdag is zij uit ons midden weggenomen. Het heeft zo moeten zijn.

Mogen wij de kracht en de troost vinden in het geloof zoals zij die had.

Ma, dank je wel voor de jaren dat je bij ons was, voor al het goede dat je ons hebt meegegeven.

Rust zacht

Onze dank voor alle blijken van medeleven tijdens haar ziek zijn en nu.

Gerard Nijhuis
Ingrid en Freddy