





In herinnering aan

Bernard Kamphuis

echtgenoot van Annie Dekker

Hij werd geboren op 19 februari 1921 te
Geesteren.

Na een ongeval is hij overleden
op 2 februari 1994.

Na zijn gezongen uitvaart op 7 februari hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof te Fleringen.

Wij zijn bedroefd omdat wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze pa en opa. Pa leefde zoals hij was, eerlijk, sober, rechtvaardig en vrijgevig. Daarnaast had hij een rotsvast Godsvertrouwen, waar hij veel kracht uit putte.

Hij had veel belangstelling voor alles om hem heen, ook hetgeen elders in de wereld gebeurde had zijn interesse. Door zijn agrarische achtergrond trad hij in dienst bij de rundvee K.I., daar werkte hij tot zijn VUT-regeling met volle inzet. Mede door zijn maatschappe-

lijke betrokkenheid vervulde hij in diverse organisaties bestuurlijke functies. Bijzonder belangrijk vond hij het om een goede band te onderhouden met zijn familie, burens en kennissen. Het belangrijkste echter bleef zijn vrouw, met wie hij 41 jaar lief en leed deelde. Ook voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij een zeer zorgzame en bezorgde vader en opa.

Ondanks het verdriet dat hem niet bespaard bleef, wist hij met hulp van zijn vrouw, familie en bekenden zijn leven weer inhoud te geven. Vertrouwende dat hij daar aankomt, waar hij rotsvast in geloofde, zeggen wij: „Goede reis, pa.”

Voor uw belangstelling en medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa, zeggen wij u oprecht dank.

J.S. Kamphuis - Dekker
kinderen en
kleinkinderen

Fleringen, Scholtenbrink 13,