



Gedenk in uw H. Mis en andere gebeden

BERNARDUS ANTONIUS KAMPHUIS

echtgenoot van

MARIA GEERTRUIDA SCHOPHUIS

Hij werd geboren 13 november 1896 in De Lutte. Op 3 februari 1973 werd hij gesterkt met de H. Sacramenten der zieken in het Ziekenhuis in Oldenzaal, waar hij op 6 februari d.a.v. overleden is. Op 10 februari 1973 hebben wij hem te ruste gelegd op het Kerkhof in de Lutte.

Eenvoud, werkzaamheid en vroomheid waren zijn kenmerken.

De eenvoud toonde zich in onopvallendheid. Zijn werkzaamheid kwam naar voren in zijn eigen huis en zijn godsdienstigheid kwam tot uiting in een bezoek aan Maria van Altijddurende Bijstand, zo maar overdag in de kerk.

Moge zijn vrouw kracht en troost krijgen van de Heer om alleen verder te leven.

Onze Vader — Wees Gegroet

Moeder van Altijddurende Bijstand

wees zijn voorspraak,

Voor Uw blijken van medeleven en deelneming, welke ik mocht ontvangen bij het overlijden van mijn lieve man, zeg ik U mijn oprechte en hartelijke dank.

M. G. KAMPHUIS-
SCHOPHUIS

DE LUTTE, februari 1973
Grote Lutternveldweg 10