





Ter nagedachtenis aan

Bernard Kamphuis

Bernardus Antonius

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden op woensdag 18 april 2012 tijdens de Uitvaartdienst in de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop, waarna we zijn lichaam ter ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Hij werd op 4 februari 1926 in Lattrop geboren en is overleden op 13 april 2012 in het verpleeghuis Oldenhove te Losser. Hij groeide op in een boerengezin in Lattrop. Na de lagere school is hij gaan werken bij boeren in de buurt. Later nam hij de boerderij van zijn vader over. Daarnaast werkte hij in de ruilverkaveling. Niet alleen de dorpsuitbereiding bracht een einde aan

het actieve boeren maar ook zijn leeftijd speelde hierbij een rol.

Bernard is 60 jaar actief lid geweest van het kerkkoor in Lattrop.

Daarna is er samen met Yvonne en Herman Hof een nieuw huis gebouwd. Hij vond het prachtig om in een nieuw huis te wonen, samen met zijn broer Frans.

Vervolgens werd hij longpatiënt en later kreeg hij Alzheimer. Voor dit laatste is hij opgenomen in het verpleeghuis, waar hij na een kort verblijf plotseling is overleden.

Bernard bedankt voor alles.

Wij danken één ieder die iets voor Bernard heeft gedaan of heeft betekend.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.

De familie