

In dankbare herinnering aan

Bernardus Franciscus Kamphuis

echtgenoot van

Geertruida Maria Smellink

Hij werd geboren op 21 juni 1919 te Beuningen op Erve Meuleman aan de Dinkel en is op 19 april 2002 in het Verpleegcentrum Twente Oost te Denekamp overleden.

Op 24 april 2002 hebben wij hem na een gezongen uitvaartviering in de St. Nicolaaskerk te Denekamp begeleid naar het crematorium te Usselo.

Dag pa

Je was, je bent, je blijft.

Nu lig je stil in bed

Dit heb ik voor jou op papier gezet

Mijn ogen schieten vol

Jij houdt maar vol

Je was, je bent, je blijft.

De pa, die met ons lachte

De pa, die op ons wachtte

In mijn jeugd was je er altijd voor mij

Op mijn kinderfoto's zie ik je blij

Je was, je bent, je blijft.

Samen met zijn allen op de fiets

Samen, dat is niet niets

Samen naar de speeltuin toe

Nooit was jij voor ons te moe

Je was, je bent, je blijft.

Hard heb je voor ons gewerkt

Toen hebben we er niet zoveel van gemerkt

Maar nu komt het allemaal voorbij

Ons voorbeeld dat was jij

Je was, je bent, je blijft.

Jij was rustig en had geduld

Je hebt ons moeder perfect aangevuld

Ook waren er tijden van pijn en verdriet

Ook dat vergeten we niet

Je was, je bent, je blijft.

Alles blijft in ons bewaard

Alles van jou was het waard

Om nu zonder jou hier verder te gaan

Maar alle fijne dingen met jou blijven bestaan

Je was, je bent, je blijft.

Ons pa, onze beste vriend.

18 april 2002