



'n Dankbare herinnering aan

**BERNARDUS HENDRIKUS  
ALBERTUS KAMPHUIS**

weduwnaar van

**ANTONIA BOUWMEESTER**

Hij werd geboren op 25 november 1907 in de gemeente Losser.

Na een fijne en zorgzame verpleging in het Verzorgingstehuis "Oldenhove" in Losser is hij plotseling overleden op 11 januari 1988 aldaar. Wij hebben afscheid van hem genomen in de Drieëenhedskerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleid hebben naar de begraafplaats aan de Hengelosestraat aldaar.

Het is een Christelijk opdracht om de Scheping, waar God mee begonnen is verder te voltooien.

Vader heeft zich aan deze opdracht gehouden.

En hij deed dat met zijn mogelijkheden en zijn talenten. Met veel liefde was hij er, samen met moeder, voor zijn gezin. Op de boerderij moest hard gewerkt worden.

Vader plaatste zijn zorg in het grote geheel van; er willen zijn voor anderen.

Hij had een bijzondere belangstelling voor ieders welvaren. Vader was erg korrekt en precies. Zijn gang naar de Kapel op "Oldenhove" was een uiting van zijn gelovig-in-deze-wereld-staan.

Hij hield er van om mensen om zich heen te hebben. Want ook in mensen kun je geloven. Daarnaast was Vader een natuurliefhebber en hield hij veel van dieren. Voor zo'n leven zijn we hem en zijn Schepper dankbaar. En we zullen in onze verhalen nog lang aan hem denken.

Wij zijn er van overtuigd dat vader en moeder samen de eeuwig vrede hebben bij God.

Voor uw belangstelling na het overlijden en bij de uitvaart van vader zijn we U zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen.