

Wilt in uw gebeden gedenken

Bernardus Johannes Kamphuis

echtgenoot van

Maria Johanna Hendrika Hekke

Hij werd 23 juni 1915 te Beuningen geboren en overleed, voorzien van het H. Sacr. van de Zalving, op 3 jan. 1965; zijn lichaam is op 7 jan. d.a.v. op het R.K. kerkhof te Denekamp te ruste gelegd.

Daar hij God welgevallig was, werd hij bemind, vroeg voleindigd, heeft hij vele jaren bereikt.

Wijsh. 4

Hij heeft zijn levensopdracht vervuld, hij is naar huis gegaan, naar Vader in de Hemel, onverwacht, maar niet onvoorbereid. Neen, God was voor hem geen vreemde: bij zijn drukke arbeid vond hij steeds tijd voor de Heer: een eenvoudig diep geloof heeft zijn leven doordrongen. Wij vertrouwen dat Christus in hem zijn leerling heeft herkend: het goed-zijn van de Heer trachtte hij door te geven, thuis en in heel de wijde omtrek.

Maar juist omdat hij in al zijn eenvoud zo goed was, is zijn heengaan voor velen zo smartelijk. Allen die hem mochten ontmoeten, hielden van hem om zijn opgewekt karakter, zijn meevoelend hart. Velen voelen dit heengaan als een pijnlijk gemis, doch wel heel bijzonder zijn toegewijde echtgenote, voor wie hij alles was en zijn enige zoon die hij met heel de zorg van zijn hart omringde.

Doch, Heer, Uw wil geschiedde, als Gij hem maar gelukkig maakt.

Laat ons bidden het gebed dat bij de communie in de kerk werd gebeden, terwijl hij van ons heen ging: Almachtige, eeuwige God, aanvaard onze gebeden en ons offer en moge, op voorspraak van Maria onze Moeder, door Uw overvloedige genade, in de Hemel al onze namen opgeschreven worden onder de roemrijke naam van Jezus. Amen.