



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.

In dankbare herinnering aan

BERNARDUS JOHANNES KAMPHUIS

echtgenoot van

Maria Johanna olde Boerrigter

Op 29 oktober 1907 werd hij in De Lutte geboren. Hij overleed op 23 november 1987. voorzien van het H. Sacrament der Zieken in zijn huis aan de Alleeweg.

We namen afscheid van hem tijdens een Eucharistieviering op 26 november 1987 in de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna we hem begeleidden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.

Van ons is heengegaan een stille en ingetogen man. Als hij kon helpen, deed hij dat. Hij groeide op in de natuur, bezat er veel kennis over en wandelde graag in de natuur.

Op een gegeven moment was hij niet meer in staat vanwege zijn gezondheid het werken vol te houden. Desondanks bleef hij erbij betrokken en gaf regelmatig goede raad.

We houden hem in herinnering als een heel goede en lieve echtgenoot, vader en opa.

Daarvoor zijn we hem dankbaar en vragen de Heer van alle leven hem op te nemen in zijn altijddurende rust.

Voor Uw medeleven in deze dagen zeggen wij u onze hartelijke dank.

M. J. Kamphuis - olde Boerrigter

**Marja en Gerrit
Bas, Monique, Anke**

Oldenzaal, november 1987