



*"Haar te moeten missen
zal ons zwaar vallen.
Trots zijn wij, zo'n moeder
en oma te hebben gehad"*

Clara Theodora Halman - Kamphuis

weduwe van Frans R.H.J. Halman

Ze werd geboren op 26 maart 1915 te Mönchengladbach. Als op een na oudste uit een gezin met negen kinderen was ze na het overlijden van haar vader verantwoordelijk voor de zorg van haar jongere broers en zusters. In haar huwelijk droeg ze ook de zorg van haar inwonende schoonmoeder. Ze was goed in sport, deed dit met veel plezier en had er veel vriendinnen. Na het overlijden van haar man heeft

ze de draad goed opgepakt. Ze heeft nog van veel dingen kunnen genieten op haar eigen manier. In kegelen, dansen en zwemmen was ze tot het einde actief. Aan het bezoeken van haar zus in Canada heeft ze veel plezier beleefd. Ze genoot van haar zelfstandigheid, haar eigen tuin en het handwerken waar ze tot het laatst veel tijd aan heeft besteed. Haar kleinkinderen namen een bijzondere plaats in, in haar hart. Voor iedereen stond de deur open. Ze keek uit naar de zondagmorgen wanneer iedereen kwam koffie drinken met haar eigen gebakken cake.

Dit zullen wij missen.

Wij vertrouwen erop, dat ze nu weer bij haar man en onze lieve heer zal zijn.

De kinderen en kleinkinderen danken u voor uw komst en medeleven bij dit afscheid.