



Offergaven

en

lofgebeden

dragen wij U

op, o Heer



We bewaren een dankbare herinnering aan
DINA ELISABETH KAMPHUIS
weduwe van
GERHARDUS JOHANNES DAMINK

Zij werd 16 oktober 1884 in Losser geboren.
Op 26 oktober 1973 stierf ze in haar woon-
plaats Oldenzaal, waar we haar lichaam op het
r.k. kerkhof hebben begraven.

Zij was een lieve en verdraagzame vrouw. Tot
het eind van haar leven bleef ze helder van
geest. Ze had veel zorg en belangstelling voor
haar kinderen, haar kleinkinderen en elf achter-
kleinkinderen. Ze waren haar allemaal even
lief. Ook voor andere mensen had ze interes-
se en waardering. Ze bad veel voor allen die
haar dierbaar waren. Graag was ze buiten op
het land: werken was haar nooit te veel. Zo
heeft ze een hoge ouderdom bereikt, waar ze
zelf dankbaar voor was.

Dit alles heeft ze waar kunnen maken, omdat
ze zo dicht leefde bij God. Zij was zich er
van bewust dat haar leven in Zijn handen lag.
Ze was niet bang voor de dood. Biddend gaf
ze haar leven terug aan Hem, op wie ze altijd
gehoopt had. Moge ze bij Hem de bekroning
vinden van haar liefde op aarde. In die liefde
willen wij die op aarde achter blijven, verbonden
blijven met elkaar.

Voor Uw belangstelling en medeleven na
het overlijden van onze dierbare moeder,
behuwd-, groot- en overgrootmoeder be-
tuigen wij U onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
FAMILIE DAMINK

Oldenzaal, oktober 1973
Enschedesestraat 251