





'n Fijne en dankbare herinnering  
aan

## **Franciscus Alphonsus Joseph Kamphuis**

echtgenoot van  
Maria Geertruida Genesis Steggink

Frans werd geboren op 13 oktober 1929 aan de Zuivelstraat in Oldenzaal. Hij heeft tijdens zijn ziekte het Sacrament van de Zieken ontvangen. Op 6 maart 1998 is hij gestorven in het ziekenhuis te Enschede.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een Eucharistieviering in zijn parochiekerk, de Drieënhedskerk te Oldenzaal. Daarna hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof.

Aan zijn zorgzaam en werkzaam leven is een einde gekomen. Door zijn langdurige ziekte nam zijn energie af. Het ontvangen van het Sacrament van de Zieken was voor hem een laatste gelovige plicht. Want Frans stond heel gelovig in dit leven. Met een grote aanhankelijkheid voor het kerkelijk gebeuren en vooral ook met veel goede zorgen voor zijn gezin.

Samen met moeder is er hard gewerkt. Jarenlang had hij een eigen schildersbedrijf. In die periode

kwam hij veel bij de zusters aan de Gasthuisstraat. In latere jaren werd hij daar de grote toeverlaat van de zusters. Frans kon veel en was dan ook dagelijks in en om het klooster.

Zijn andere 'hobby' was de voetballerij. Hij was een echte Quick'20-man. De voetbal was alles voor hem.

Omdat hij zelf altijd hard gewerkt heeft, was zijn eerste vraag naar de kinderen toe; hoe is 't op het werk?

Frans was dol op de kleinkinderen. Bij de geboorte van zijn eerste kleinzoon was hij dolgelukkig: De naam Kamphuis zou nu blijven. De volgende kleinkinderen mochten wel meisjes worden, want dan kon hij ze lekker plagen.

Voor zo'n leven zijn we hem erg dankbaar. We zullen hem nooit vergeten. In onze verhalen over hem zal hij voortleven, maar ook in onze levenshouding.

*En als ik dood ga huil maar niet,  
ik ben niet echt dood moet je weten,  
't is maar een lichaam dat ik achterliet,  
dood ga ik pas als je me bent vergeten.*

We zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en het sterven van mijn man, onze vader en opa.

M. Kamphuis - Steggink  
kinderen en kleinkinderen